

Thema Mannenemancipatie december 2017: wat denken mannen over LHBTI gemeenschap.

Het elfde laatste onderwerp van 2017 voor de mannenemancipatie groep was het onderwerp "**wat denken mannen over de LHBTI gemeenschap.**" Stichting VOBIS is al jaren bezig om dit gesprek bespreekbaar te maken voor iedereen. Dit hebben ze het afgelopen jaar elke laatste woensdag van de maand gedaan, door hier een bijkomst over te organiseren. En nu dus ook bij de mannenemancipatie groep op de radio. We staan stil bij deze groep en kijken als mannen, wat vinden we hiervan.

Met een reeks vragen, bedacht door de groep, ging men aan de slag met dit onderwerp.

Wat hebben we gedaan.

De stellingen:

Wat is LHBTI wat is Gendergelijkheid?

Wat voelen zij?

Waarom voelen ze zich anders?

Is het tijdelijk of permanent?

Hoeveel verschillen zijn er tussen hetero's en de LHBTI groep

Waarom is accepteren zo moeilijk?

Met behulp van de stellingen, zijn we op het internet naar informatie gezocht en hebben we hierover gediscussieerd tijdens het radio programma.

Wat was opvallend

Terugkijkend op alle informatie die we verzameld hebben, kunnen we stellen dat de LHBTI groep een sterk onbegrepen groep is. Het zijn bij wijze van spreke "buitenaardse" wezen. Ondanks dat er in de geschiedenis verhalen over zijn. LHBTI wordt gezien als iets wat genetisch bepaald is, maar ook kan gebeuren bij een traumatische gebeurtenis als (kinder)mishandeling, waardoor seksuele geaardheid beïnvloed wordt.

Interessant feitje tot 1990 werd homoseksualiteit gezien als een ziekte door World Health Organisation.

Er hangt ook een negatieve sfeer om deze groep heen, welke ook niet altijd hardop gezegd durft te worden. Deze vind z'n oorsprong in het eeuwen oude dominante beeld man en vrouw horen bij elkaar, religie en religieuze interpretaties, tradionele en culturele gebruiken..

Allemaal vlakken die je moeilijk verandert, en wat misschien generaties kost. Echter door meer positieve contacten te hebben, kan je beeld sneller aangepast worden wat betreft de LHBTI groep.

Onbegrip veroorzaakt verwarring onder alle mensen, en hoe ze nu moeten handelen. Onterecht beoordeelt men religieuzen als intolerant, maar niet-religieuze kunnen net zo intolerant zijn. Als niet-religieuzen niet het goede voorbeeld geven, wat verwacht men dan van religieuzen? Verder is het onduidelijk wat voor invloed LHBTI gemeenschap op lange termijn op een bevolking heeft, populatie grote maar ook sociale kwaliteit. Daar is nog wel iets te winnen.